

# Nieuwsbrief : Stichting BAJA

Jan. Febr. Mrt. en Apr. 2015 12<sup>e</sup> jaargang no. 1

## Bouwen Aan, voor en met, Jeugd in Afrika



[www.stichtingbaja.nl](http://www.stichtingbaja.nl)

**WILDE GANZEN**  
KLEIN PROJECT GROOT VERSCHIL



**Rekening nr:**  
**NL31ABNA0457.9688.18**

**Voorzitter:**  
**Corry Musters-Hendrikkx**  
**Tel. 0647800928.**

**Secretaris:**  
**Martha Zengerink-Bak**

**Penningmeester:**  
**Wilma Pleune-van Dommele**

**Alg. bestuurslid:**  
**Jetty Hoefnagels/ Mariëtte Hendrikkx**

**Secretariaat:**  
**Stichtingbaja.nl@gmail.com**

Beste lezers van de eerste BAJA -nieuwsbrief in 2015, 2014 was een rustig, maar ook tegelijk een onrustig jaar voor BAJA Nederland en BAJA Kenia.

Bij wederzijdse comités speelden de gezondheid en zelfs een overlijden parten. Maar toch is er veel gerealiseerd in dit jaar.

De lokale mensen hebben hard gewerkt aan de Oloma Murumba Primary School. Die is dan ook prachtig geworden en zo goed als afgewerkt. In deze nieuwsbrief ziet u enkele foto's hiervan.

We hebben ook een nieuw aankomend bestuurslid: mevr. Martha Zengerink - Bak. Zij zal de taak van secretaris overnemen van mevr. Mariëtte Hendrikkx. Martha stelt zichzelf voor in deze nieuwsbrief.

Met de Wilde Ganzen werken we samen aan een pilot: de WakaWaka, een solar lamp. De solar lamp is een Nederlands product uit Haarlem.

BAJA is uitgenodigd door Wilde Ganzen om aan deze pilot mee te doen. Zij dragen zelfs de totale financiële kant ervan. En toeval of niet, op 4 april jl. stond er een heel artikel in BNdeStem over de WakaWaka: "Helder Haarlems licht voor een beter Afrika". U leest het in de Nieuwsbrief.

Afgelopen week waren Yvette en haar ouders in Kenia. Yvette was een student van het Kellebeek College. Haar ouders wilden dit land waar hun dochter graag was wel eens bezoeken.

Zij hebben ook kleding van de Maria parochie uit Etten-Leur meegenomen en daar in een kerk aangeboden.

Het was een verrassing dat BAJA de kerstcollecte van de Lambertus-gemeenschap in de Maria Parochie kreeg. Daar zijn we erg blij mee.

De dames van de KVO in Zundert hebben weer niet stil gezeten. Nog eens zijn er vele jurkjes gemaakt die op onze volgende reis meegenomen worden.

Ook over de reis van mijzelf, Corry, afgelopen januari vindt u een verslag. Het was weer een groot programma. En dat bij zeer hoge temperaturen, met in de binnenlanden geen stromend water en elektriciteit. Dat was wel even wennen.

Mr. Mathews Aloma Odalo is verkozen tot coordinator van BAJA Kenia. In de nieuwsbrief kunt u lezen wie hij is. Mr. Mathews was al langer comité-member bij het BAJA Kenia bestuur.

Hartelijke groeten namens het hele BAJA-bestuur,  
*Corry Musters-Hendrikkx vz*

### **Even voorstellen:**

Vanaf heden heeft Stichting Baja een nieuwe secretaris. Mijn naam is **Martha Zengerink-Bak** en ik woon in Etten-Leur samen met mijn man Jan.

Wij hebben twee kinderen en twee kleinkinderen.

Sinds kort heb ik veel tijd over om de handen uit de mouwen te steken voor deze geweldige stichting.

Ik hoop op een goede samenwerking met alle betrokkenen en wens Baja nog vele jaren heel veel succes.

*Martha Zengerink-Bak*



**Wij wensen ook Martha een fijne tijd bij Stichting BAJA en hopen dat ze het werk als secretaris graag en goed kan doen.**

*Het BAJA bestuur*

### **Financieel praatje:**

De eerste vier maanden van 2015 zijn alweer bijna voorbij, dus tijd voor een kascontrole over het boekjaar 2014. Zodra ik de Keniaanse boekhouding heb ontvangen, gecontroleerd en akkoord bevonden, kan in mei a.s. de kascontrole plaatsvinden.

Alle scholen in het Magoyagebied in Kenia, zijn nu gerealiseerd. Dat betekent dat BAJA, in 10 jaar tijd, ruim 13 projecten heeft gerealiseerd, grotendeels met subsidie van de NCDO en/of Wilde Ganzen. Mede daardoor en uiteraard door alle giften van onze sponsoren heeft BAJA totaal ca. €400.000,00 in Kenia geïnvesteerd. Daar zijn wij als bestuur u heel dankbaar voor!

Het is nu tijd voor de zogenaamde tweede ronde. Corry heeft de hoofdonderwijzers van alle Primary scholen gevraagd wat er nog ontbreekt en welke wensen zij nog hebben met betrekking tot het aanvullen van de scholen. Te denken valt hiervoor aan schoolmeubilair, het vervangen van de keukens, of andere school gerelateerde zaken. BAJA heeft hiervoor een financiële buffer opgebouwd. Helaas zijn er voor deze wensen geen aanvullende subsidie mogelijkheden. Daarom zullen wij als bestuur, afhankelijk van prioriteit en de financiële mogelijkheden bekijken wat er nog gerealiseerd kan worden. Uiteraard houden wij u, door middel van onze nieuwsbrief, van de voortgang op de hoogte. Mede namens het bestuur, heel veel dank voor alle giften en het in ons gestelde vertrouwen!

*Wilma Pleune, penningmeester.*

### **Mr. Mathews Aloma Odalo, de 'nieuwe' coördinator van BAJA Kenia.**



Mr. Mathews Aloma Odalo is de nieuwe coördinator van BAJA Kenia. Hij volgt Mr. Blasio Ooko Agunda op.

Mathews is een rustige man. Mathews is getrouwd met Angelina en ze hebben samen 9 kinderen, waarvan er 1 overleden is. Het jongste kind is een meisje, Jetty genaamd en is genoemd naar onze Jetty.

Hij is deputy headteacher op een school in het Magoya gebied. Toen wij hem leerden kennen was Mathews dep. headteacher op de St Zachary Magoya Primary School, onze eerste verbouwde school.

Hij is erg gemotiveerd en werkt graag op de computer. Hij doet op dit moment ook de financiën van BAJA Kenia.

We wensen Mathews veel succes met zijn nieuwe taak.

Mathews had zelf ook een mooie beginregel in zijn dankwoordje toen hij benoemd was tot coördinator:

**'Wederzijds respect en vertrouwen is de hoeksteen van onze BAJA- samenwerking en zo blijkt, ook de sleutel van het succes van BAJA in Kenia en Nederland'.**

### 24ste reis naar Kenia in Januari 2015:

En daar stond ik dan alleen op Schiphol met de koffers ingecheckt. Het avontuur zou beginnen. Vanuit de KLM had ik een 'gratis' reis die voor 1 februari gemaakt moest worden. Gelukkig waren Piet en Ineke uit Roosendaal ook van plan om op deze dag naar Kenia te vertrekken. Zij gaan voor 3 maanden naar Kenia. Het was toch fijn om samen te kunnen reizen. Na wat gehussel met de zitplaatsen zaten we gezellig naast elkaar. Van slapen zou toch niet zoveel komen, dachten we.

In Nairobi ben ik meteen naar het vliegveld van de binnenlandse reizen gelopen en na een uurtje vliegen kwamen Consolata en Sammy mij ophalen. Het was vrij emotioneel om deze mensen weer terug te zien en vooral omdat Blasio, de echtgenoot van Consolata, afgelopen jaar is overleden. En ook omdat onze vorige reis afgelast was.

In Kisumu zag ik 's avonds Piet en Ineke weer. Zij waren met de bus vanuit Nairobi naar Kisumu gegaan. We zijn maar meteen uit eten gegaan want er was nog niets in huis gehaald. Voor €13,00 had ik een schotel met rijst, groente en gekruide gesisselde kipstukjes. (Die sisselen nog als ze op je bord liggen) en 2 koude pintjes(Tusker).

Na een paar dagen Kisumu ben ik naar Ugunja en het huis van Consolata gegaan. Hier hebben we eerst vooraf aan de vergadering bij het graf van Blasio gebeden. Dat vond ik een emotionele gebeurtenis. Blasio was een goede vriend geworden en eigenlijk hebben we geen afscheid kunnen nemen. In het huis van Consolata hebben we ook onze vergadering gehouden.

De 2 volgende dagen hebben we alle BAJA scholen bezocht om een 2e rondje te maken en te noteren wat de scholen nodig hebben aan meubilair en leermiddelen.

Ik zat achter op de piki-piki (brommer) over de stoffige wegen. Meestal was ik roodbruin als de dag voorbij was. Dan kon ik me wassen in de wc ruimte met een kaarsje als verlichting en een emmer water met een blikje als douche. Buiten is het dan al aardedonker.



Graf Blasio



Mutsjes voor de kinderen



Little Corry

Maar het geplande programma heb ik, samen met het Keniaanse bestuur helemaal afgewerkt. Ook de aankleding van de Rambula Special Unit met de knutselspulletjes uit Fijnaart en spullen (bijv. 2 bezems en een kastje, 3 matrassen met zeilen, 2 prikborden, handveger en blik), die we konden kopen dankzij een gift van een communicant (ook uit Fijnaart ) hebben we gebracht.

Vanuit Steenbergen had ik luiertjes meegenomen. Jurkjes vanuit de KVO uit Zundert en mutsjes gebreid door een mevrouw uit Aeneas en ook door een mevrouw uit Geertruidenberg. We hebben alles op de goede adressen afgeleverd. Wat waren ze toch allemaal blij met deze extra dingen.

Ik was heel erg moe toen ik na een paar dagen weer naar Kisumu terugging. Eigenlijk zou ik ook nog naar een vriendin in Bondo gaan, Ze woont letterlijk 'aan het einde van de wereld', maar dat hebben we afgezegd. Nog een dag heb ik de bekenden in Kisumu opgezocht en alle schoolfees voor 'onze' studenten betaald en toen was het verblijf van 11 dagen alweer voorbij. Het is goed dat ik geweest ben zodat we weten dat alles goed verloopt, de "privé financiën" op orde is en de lokale bevolking nog steeds gemotiveerd is om hard mee te werken.



### De WakaWaka Pilot van de Wilde Ganzen:



Een paar maanden geleden werd BAJA uitgenodigd door de Wilde Ganzen in Hilversum om bij een overleg aanwezig te zijn over de Waka Waka. Een sterke solar lamp. Een solar lamp die we via BAJA namens de Wilde Ganzen zullen verkopen aan de mensen in Kenia. Omdat alleen 'krijgen' een verkeerd beeld in de hand werkt, kunnen de mensen deze lamp kopen en aflossen met het geld wat men anders uitgeeft aan de paraffine om de lamp in huis te laten branden. Deze paraffine lampen zijn zeer slecht voor de gezondheid, vandaar deze pilot.

### Presentatie voor de Eerste Communicanten in Steenberg:

In de Vredeskerk van Steenberg kwamen zo'n 10 kinderen die de eerste H. Communie wilden doen. Zij zouden een presentatie van BAJA krijgen en vervolgens een sobere maaltijd, die bestond uit tomatensoep en brood.

De kinderen luisterden vol aandacht naar de verhalen uit Kenia en hadden veel vragen over de dia's die werden vertoond. Bij de verhalen aan de kinderen mag er ook een kind 'moeder' spelen die een baby op de rug wil dragen. En deze keer wilde dat een jongen doen. Grote hilariteit, maar hij hield stug vol totdat de baby in een draagdoek op zijn rug hing.

Wij wensen deze jongeren nog een mooie Communie-dag toe.

### De Oloma Murumba Primary School:



De 10e school van BAJA is bijna klaar. Het is de Oloma Murumba Primary School. Het is een grote school en omdat hij goed gebouwd is komen er steeds meer leerlingen bij. Iedereen wil graag in een goede school zitten.

Afgelopen jaar hebben de lokale mensen uit dit gebied weer hard meegewerkt aan de bouw. De oude school was erg slecht gebouwd. Men wilde natuurlijk zoveel mogelijk kinderen onder dak laten zitten. De vloeren waren nog van leem. Omdat de muren gebouwd waren van een mix van heel veel zand in verhouding tot de cement die erbij moet om stevige muren te kunnen maken, vertoonde deze muren erg veel scheuren en waren te zwak om er een stevige school van te kunnen maken.

### Activiteiten:

April	Presentatie aan de communicanten in Steenberg
April	Ophalen geld en verkoop van Keniaanse spullen in de Vredeskerk in Steenberg
April	Nieuwsbrief
Mei	Jurkjes en broekjes ophalen uit Zundert
Juni	Fancy Fair in JJ Anspach basisschool in Dongen

(Wordt vervolgd)